

**Naam**

Leo Monster

**Geboortedatum**

12 mei 1970

**Woonplaats**

Puttershoek

**Beroep**

even niet

**Hobby's**

Sportvissen en dan met name op of aan het zoute water.

Verder kan ik me altijd goed in de natuur vermaken en verdiep ik me in alles wat met water en natuur te maken heeft. Tuinieren en lezen doen we als we niet kunnen vissen...

**Wanneer in het bestuur gekomen?**

Dat was op 9 juli in 2012.

**Functie bestuurslid**

Webmaster en wat er verder 'voor het grijpen' komt.

### **Waarom bestuurslid geworden?**

Enkele oudgedienden in het bestuur hadden te kennen gegeven om te stoppen met hun taken.

Omdat het, zoals overal, vrij moeilijk is om functies vervuld te krijgen en ik op dat moment weinig om handen had, heb ik toegestemd in mijn kandidaatstelling.

Als vereniging komen we voor een aantal uitdagingen te staan en dan is het belangrijk dat we daar adequaat op reageren. Ook al kom ik niet van 'het eiland': HSV De Zeebaars is een schitterende vereniging met een gemoedelijke sfeer die tot in de bovenste regionen meedraait en daar schitterende prestaties neerzet!

### **Wanneer ik met vissen ben begonnen?**

Dat zal zo ongeveer in de wieg geweest zijn! Zodra ik een hengel vast kon houden was ik aan de waterkant te vinden. In m'n jeugd jaren was dat voornamelijk aan het zoete water (waar je, toen nog op 1 nacht, een emmertje paling kon vangen in de rivier..) Vriendjes vertrokken naar het voetbalveld, maar met dat spelletje had en heb ik nu nog steeds niets. Later ben ik een keer meegenomen door m'n vader en een oom naar de Brouwersdam bij Ouddorp. (waar de vissers toendertijd letterlijk mannetje aan mannetje stonden) En daar, in de Noordzee, ving ik mijn eerste bot en was de duurzame verslaving een feit!

In de tijd dat ik (nog) een hoveniersbedrijf had, kwam er door tijdgebrek een beetje de klad in.

Reden te meer om die schade nu weer in te halen..!

### **Herinneringen en wetenswaardigheden uit het verleden**

Herinneringen genoeg. Het schijnt, naarmate je ouder wordt, dat het er steeds meer worden, dus in dat opzicht valt het dan wel weer mee.;-)

Een aantal kan ik er wel melden. Ik denk dan aan een angstig visavontuur in een klein bootje op de Binnenmaas met een windhoos en onweersbui. Dat was geen pretje; zeker niet toen de bb-motor het liet afweten... Of die keer dat ik nog net het laatste stuk van m'n nieuwe hengel in het water zag schuiven: dat moet echt een monstervis geweest zijn! Of die keer dat ik vergat dat ik van lies tot teen in het gips zat en zo de ploemp in rolde. Nu ik dit aan het typen ben, ruik ik die lucht weer van een klein weekje later...(toch maar nieuw gips om laten doen in het ziekenhuis in Dordrecht)

Of die keer in de nieuwe rubberboot van een vriend: Alle visspullen ingeladen; alleen vriendlief moest nog instappen. Hij neemt een aanloop, springt, en springt dwars door de bodem heen! Daar lagen we toen met al onze spullen in het water. Gaat dat maar weer eens thuis vertellen!'s Nachts vissen in Renesse ; met opkomend water beet de vis het beste... Moet je af en toe wel achterom kijken natuurlijk! Helaas te laat gekeken en konden we nog net met onze spullen door het water achter ons naar de duinen waden. Best koud zonder waadpak, zeker als je er tot je kruis in staat met een watertemp van zo'n graag of 10!

Maar verder ook altijd veel lol en gezelligheid beleefd. Her en der veel prijzen gewonnen maar het gaat mij vooral om het plezier in de hobby.

### **De verschillen in de hengelsport: vroeger versus nu**

Vroeger werd er met hele basics materialen veeel vis gevangen!

Waar is die vis gebleven? Is de visstand echt gereduceert door het wegvangen van teveel vis? Zijn de klimaatsveranderingen de oorzaak? (dan zouden we toch veel meer vis van andere soorten gaan vangen??)

De Delta-werken? Vervuiling? Onvruchtbaarheid, veroorzaakt door chemische stoffen?

Persoonlijk denk ik wel, dat er veel van wat ik zojuist noemde, leidt tot een afname van de visstand.

Doordat er zoveel andere belangen meespelen zal dit ook niet 1,2,3, opgelost zijn of worden.

Een ander verschil t.o.v. vroeger is het materiaal waar we mee vissen. Continue wordt dit materiaal verbeterd en krijg je de neiging om ieder jaar een nieuwe hengel of molen te kopen...

Soms goed voor je ego....goed voor de economie, maar kostbaar voor je eigen portomonee.

Vroeger zaten we met 60 deelnemers met een wedstrijd aan de dijk; tegenwoordig zijn we blij als we 25 – 30 nummers uit kunnen zetten. We hebben het allemaal zo druk met van alles en nog wat en als de vangsten dan ook nog om te huilen zijn..... We komen dan wel in een neerwaartse spiraal terecht: minder animo is minder inkomsten is minder prijzen is minder animo etc. Dit moeten we zien te voorkomen en dat is waar ik me sterk voor wil maken. Zeker nu de hengelsport een Olympische sport is! De fun moet weer terug in de visserij en bovendien is vissen een ideale manier om te onthaasten en eens even lekker je hoofd leeg te laten waaien.

## **Hoe ik de toekomst van de hengelsport zie ?**

Ik zie de toekomst van de hengelsport positief tegemoet! Ondanks de mindere vangsten die met goed beleid van Nederland en Europa best wel weer aan gaan trekken. Misschien moeten we ons nog meer gaan specialiseren in die vissoorten die nog wel te vangen zijn! Hierbij moeten we ook rekening houden met het gegeven dat we steeds meer ondieper water voor onze voordeur krijgen. De zandsuppleties zullen alleen maar toe gaan nemen! Ook zal er weer een kentering gaan komen in de ledenaantallen. Een mens is niet bestand tegen een almaar hoger wordende druk. Om het even wat voor druk er op hen afkomt; werkdruk, prestatiedruk of wat dan ook: ergens moet er een uitlaatklep en/of een stuk ontspanning gevonden worden. Ook het gegeven dat we een Olympische sport geworden zijn, zal zeker bijdragen aan: meer leden, meer investeringen, een krachtigere organisatiestructuur en **last but not least: meer fun!**